

Liturgie Paasmorgendienst Marcuskerk – 12 april 2020

Voorganger: ds. Theo Hetteema

Ouderling van dienst: Iris van Gestel

Diaken: Wilbert Verbruggen

Muziek: Sarah Mareels (zang) en Koos Verhage (piano)

Techniek: Manoah van der Velde en Jerry Blok

M.m.v. gemeenteleden

Lied: Liedboek 625 Groen ontluikt de aarde.

Groen ontluikt de aarde uit het slapend graan,
Nu de zon de zaden roept om op te staan.
Liefde staat op, wordt wakker uit de dood.
Liefde draagt als koren, halmen, vol en groot.

Onder steen bedolven lijkt de liefde Gods.
Rest haar niets dan rusten in de harde rots?
Diep in het graf is Hij de weg gegaan
van het zaad dat stervend nieuw ontkiemt tot graan.

Zaad van God, verloren in de harde steen
en ons hart, in doornen vruchteloos alleen –
heen is de nacht, de derde dag breekt aan.
Liefde staat te wuiven als het groene graan.

Bemoediging en groet door Theo. Inleiding op de dienst.

Lied: 'Daar juicht een toon'.

Binnenbrengen van de paaskaars en lied 601 Licht dat ons aanstoot.

Licht dat ons aanstoot in de morgen,
Voortijdig licht waarin wij staan
Koud, één voor één en ongeborgen,
Licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
Zo zwaar en droevig als wij zijn
Niet uit elkaars genade vallen
En doelloos en onvindbaar zijn.

Licht, van mijn stad de stedehouder,
Aanhoudend licht dat overwint.

Vaderlijk licht, steevaste schouder,
Draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
Of ergens al de wereld daagt
Waar mensen waardig leven mogen
En elk zijn naam in vrede draagt.

Alles zal zwichten en verwaaien
Wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
En van ons doen geen daad bekijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
Zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
Licht, laatste woord van Hem die leeft.

Kindermoment door Monique Djizani.

Kinderlied Opw. Kids 237 Weet je 't al?

Gebed.

Lied: Hemelhoog 171 Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft.

Geprezen zij de Heer, die eeuwig leeft.
Die vol ontferming ieder troost
En alle schuld vergeeft.
Die heel het aards gebeuren vast in handen heeft.
Hem zij de glorie, want Hij die overwon,
Zal nooit verlaten wat Zijn hand begon.
Halleluja. Geprezen zij het Lam,
Dat de schuld der wereld op zich nam.

Verdreven is de schaduw van de nacht.
En wie Hem wil aanvaarden wordt eens veilig thuis gebracht.
Voor Hem geldt ook dit wonder: alles is volbracht.
Hem zij de glorie, want Hij die overwon,
Zal nooit verlaten wat Zijn hand begon.
Halleluja. Geprezen zij het Lam,
Dat de schuld der wereld op zich nam.

Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht,
Dat uitstraalt van het kruis, dat eens voor ons werd opgericht.
En voor ons oog verrijst een heerlijk vergezicht.

Hem zij de glorie,
Want Hij die overwon,
Zal nooit verlaten wat Zijn hand begon.
Halleluja. Geprezen zij het Lam,
Dat de schuld der wereld op zich nam.

Evangelielezing: Marcus 16,1-8.

Lied: Hemelhoog 98 The angel roll.

The angel roll the stone away,
The angel roll the stone away.
'T was on a bright and shiny morn,
When the trumpet begin to sound.
The angel roll the stone away.
 Sister Mary came a running
 At the break of day.
 Brought the news from heavens:
 The stone done roll away.

The angel roll the stone away,
The angel roll the stone away.
'T was on a bright and shiny morn,
When the trumpet begin to sound.
The angel roll the stone away.
 The soldiers there a plenty
 Outside where He lay;
 But they could not hinder,
 The stone roll done away.

The angel roll the stone away,
The angel roll the stone away.
'T was on a bright and shiny morn,
When the trumpet begin to sound.
The angel roll the stone away.
 Old Pilate and his wise men
 Didn't know what to say.
 The miracle was on them,
 The stone done roll away.

The angel roll the stone away,
The angel roll the stone away.
'T was on a bright and shiny morn,
When the trumpet begin to sound.

The angel roll the stone away.
I'm a'lookin' for my Saviour,
tell me where he lay.
High up on the mountain,
the stone done roll away.

The angel roll the stone away,
The angel roll the stone away.
'T was on a bright and shiny morn,
When the trumpet begin to sound.
The angel roll the stone away.

Verkondiging.

Lied: Wil ons in het vroege licht verschijnen.

Wil ons in het vroege licht verschijnen,
als de nacht nog om ons hangt.
Doe de nevel van de vrees verdwijnen,
die ons droeve hart bevangt.
Groet ons, roep ons zacht bij onze namen,
in geloof en ongeloof tezamen:
dat wij zien door tranen heen,
Opgestane, U alleen!

Wees dan als een wonder in ons midden,
al zijn alle deuren dicht.
Dat wij in ons luisteren en bidden
speuren naar uw aangezicht.
Troost ons met de tekens van uw lijden,
dat geen twijfel ons van U kan scheiden:
op de eerste dag ontwaakt
in de droom die levend maakt.

Ga ons voor naar waar U bent begonnen
in het heuvelland van hoop.
Waar wij eenmaal door U zijn gewonnen,
richt daar onze levensloop.
Voer ons naar het uitzicht ons gegeven,
doe ons diep en duizendvoudig leven:
vleugels van uw vredegroet
dragen ons U tegemoet!

Gebed, afgewisseld met steeds een couplet van liedboek 647 Voor mensen die naamloos.

Voor mensen die naamloos,
kwetsbaar en weerloos
door het leven gaan,
ontwaakt hier nieuw leven,
wordt kracht gegeven:
wij krijgen een naam.

Voor mensen die roepend,
tastend en zoekend
door het leven gaan,
verschijnt hier een teken,
brood om te breken:
wij kunnen bestaan.

Voor mensen die vragend,
wachtend en wakend
door het leven gaan,
weerklinken hier woorden,
God wil ons horen:
wij worden verstaan.

Voor mensen die hopen,
wankel gelovend
door het leven gaan,
herstelt God uit duister
Adam in luister:
wij dragen zijn naam.

Collecte.

Slotlied: U zij de glorie

U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen,
Daald' een engel af,
Heeft de steen genomen
Van 't verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer!
Hij brengt al de Zijnen in zijn armen weer.

Weest dan volk des Heren, blij en welgezind
en zegt telkenkere: Christus overwint!
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft.
In Zijn god'lijk wezen is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en dood.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

Zegen.

U zij de glorie instrumentaal